

De Verbinding in Midwolda en voorlopers

Het kerk en vergadergebouw de Verbinding is de voormalige Gereformeerde Kerk van Midwolda. De Gereformeerde kerk in Midwolda, destijds nog Wederkerende Gereformeerde Gemeente genoemd is ontstaan op 16 of 17 april 1836. De Afscheiding te Midwolda wat toen een feit. De bekende ds. De Cock uit Ulrum is zeer nauw bij de oprichting (instituering) van de kerk betrokken geweest. Dat blijkt uit de eerste notulen van een kerkenraadsvergadering, waarin gesproken wordt over 'onze Herder en Leeraar' ds. de Cock. De Gereformeerde Kerk in Midwolda kun je een vroege Afscheidingsgemeente noemen. Gedurende die eerste jaren was deze gemeente dan ook een kerkelijk centrum voor de gehele omgeving: van Eexta en Nieuwolda tot Bovenburen. De eerste ouderlingen waren Landbouwer Geert Edskes Dijksterhuis (36 jaar) en bakker Klaas Wildeboer beiden uit Midwolda. Als diaken werden bevestigd: K. Zoutman (42 jaar oud) uit Eexta en Wiepke T. Veldman (29 jaar) uit Oostwold. Aanvankelijk werden de samenkomsten van de 'Afgescheidenen' in woonhuizen gehouden. In 1839 besloot de kerkenraad dat er geld bijeengebracht moest worden 'tot de huur van het huis tot godsdienstoefening gebruikt'. Welke huis dat geweest is, is niet bekend. In 1850 is de eerste kerk gebouwd. Dit was een eenvoudig zaalkerkje. Dit gebouw stond al op dezelfde plaats als het huidige kerkgebouw. De bouwkosten bedroegen toen waarschijnlijk zo'n 800 à 900 gulden. In 1886 moest het kerkgebouw ingrijpend worden vergroot



De oude gereformeerde kerk die in 1850 gebouwd werd met vijf boogramen in de zijmuur



Gereformeerde Kerk na 1906 met een vernieuwde voorgevel

Dan volgt in 1925 een drastische verbouwing: de kerk krijgt een zijvleugel aan de westzijde.



*Gereformeerde Kerk
na 1925*

Na verloop van jaren werd duidelijk dat de kerk aan restauratie toe was. Of men zou tot nieuwbouw moeten overgaan. Dat laatste is na hevige discussies besloten. In 1963 is het huidige gebouw in gebruik genomen.

Als herinnering aan het oude gebouw werd de gevelsteen, die lange jaren boven de ingang van de kerk had geprikt destijds door br. L Dijkhuis in de zijmuur van de nieuwe kerk ingemetseld.

Op de steen staat een oproep uit Gods Woord: 'Gaat in tot Zijne poorten met lof [Ps. 100: 4^a]. Een kerkgebouw is immers in de eerste plaats waar de gemeente samenkomt om de Here te loven, om Zijn genade en trouw! Dat was toen zo. Dat is vandaag nog zo.

De Verbinding is een gebouw met een multifunctionele kerkzaal en enkele kleinere zalen. De kerk heeft maximaal 250 zitplaatsen. Het gebouw is relatief goed rolstoel- en rollatorvriendelijk.



De Verbinding nu